

Daguitstap naar Dordrecht

Op zaterdag 29 september 2018 hebben we een daguitstap gepland naar **Dordrecht**(Nederland).

Dordrecht is een authentieke Hollandse stad, omgeven door brede rivieren. Een stad met meer dan 1000 monumenten, historische stadshavens, leuke doorkijkjes, unieke museumcollecties en veel natuur in de achtertuin.

Wandel door Dordrecht met het Rondje Dordt, een bewegwijzerde stadswandeling die ervoor zorgt dat je de highlights niet mist: de Grote Kerk, het Stadhuis, de Groothoofdspoort, het Dordrechts Museum en Huis van Gijn. Of bekijk de monumenten vanaf het water: tot eind oktober vaart de fluisterboot een rondje door de binnenhavens en over een stukje Oude Maas, onder duistere bruggen door en langs pakhuizen, voorname woningen en andere belangrijke monumenten.

Vrij in Dordrecht: rondwandelen in de winkelcentra of de stad en zijn bezienswaardigheden bezoeken.

AANDACHT!

Inschrijving mogelijk tot beschikbare plaatsen bus volzet zijn.

Praktisch:

- Vertrek** in Herenthout aan de kerk: **8.30 uur**
- Vertrek huiswaarts in Dordrecht: 18.30 uur
- **Kostprijs bus:** €12 leden gezinsbond Herenthout
€17 niet-leden gezinsbond

Inschrijving daguitstap naar Dordrecht op zaterdag 29 september 2018.

Inschrijven op één van volgende adressen:

Jos Dom Doornboompad 68

Sonia Stroeckx Nijlense stw. 87

Hilde Janssens Ten Hove 5

	Naam:	Lidnummer:	Aantal x kostprijs	Totaal:
LEDEN Herenthout			x €12	
NIET-LEDEN			x €17	