



Antwerpen ontdekken en proeven

Op zaterdag **26 mei** ontdekken wij samen met een gids Antwerpen. De gids vertelt ons gekende en minder gekende weetjes over de mooie stad aan de Schelde. Tijdens de wandeling stoppen wij 3 keer om te eten. Bij de eerste stop geniet je van een aperitief met een hapje. De volgende keer stoppen we voor een hoofdgerecht met een drankje en daarna is er nog dessert met koffie/thee.

Hiervoor spreken wij om **16.20 uur** af aan het **station in Bouwel**. We rijden gezamenlijk met de trein. Na de wandeling nemen we trein om 21.52 uur terug richting Bouwe

Voor deze avond betaal je 56 euro (niet-leden betalen 60 euro).

Inschrijven mogelijk bij Jos Dom – Doornboompad 68

Sonia Stroeckx – Nijlensesteenweg 87

Hilde Janssens – Ten Hove 5

of via mail naar inschrijving.herenthout@gezinsbondherenthout.be

Inschrijven is mogelijk tot en met 16 mei

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

Ik schrijf in voor de wandeling met eten in Antwerpen

Naam

Lidnummer

Telefoonnummer

Ik betaal Euro

Mijn dieetwensen zijn: glutenvrij – lactosevrij – diabetes – vegetarisch